

Winkel&Wereld

Ledenblad
van de
Wereldwinkel
Haastrecht

Voorjaar
2008

Alvast noteren:
**Jaarvergadering op 29 mei in het
zaaltje van de gereformeerde
kerk aan de Hoogstraat**

met na de pauze:
**"CREATIEF MET
WERELDPRODUCTEN"**



Wereldwinkel Haastrecht

Vereniging "Levenskans voor allen"
Hoogstraat 51
2851 BB Haastrecht
Tel. 06-12049783
Rabobank 11.85.46.082

Secretariaat

Mireille van der Wurff
Oranjepoldererf 44
2807 EH Gouda

Openingstijden

Dinsdag	14.00-16.00
Woensdag	14.00-16.00
Donderdag	14.00-16.00
Vrijdag	10.00-16.00
Zaterdag	10.00-16.00

Kopij kwartaalblad

Saskia Verzijden
Dunantstraat 63
2851 BX Haastrecht

In dit nummer:

Noot van de redactie

Jaarverslag 2007

Fairtrade Rooibosthee beste in test Consumentenbond

Basmati rijst, lekker!

Maatschappelijke stage, wat is dat??

Anita, stagiaire van de Wereldwinkel

Met Fairtrade producten de dag

Een nieuwe medewerkster

Kaarten en sjaals

Pattaya, Nieuwsbrief

Wereldwinkel beste cadeauwinkel van Nederland in 2007

Noot van de redactie...



Als donateur draagt u de Wereldwinkel Haastrecht een warm hart toe. Waarschijnlijk komt u regelmatig in onze winkel om iets te kopen.

Staat u er wel eens bij stil dat de winkel geheel op vrijwilligers draait? En dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe mensen? Misschien iets voor U?

Wij stellen geen hoge eisen: het belangrijkste is een portie enthousiasme voor onze doelstelling en voor het verkopen van onze producten. Er zijn mogelijkheden om bijv. één keer per twee of drie weken een winkeldienst van twee of drie uur te draaien, of om deel te nemen aan activiteiten, post rond te brengen, de winkel in orde houden enz.

Denkt u er eens rustig over na of kom een keertje “proefdraaien”.



Jaarverslag 2007



Per 31 december 2007 heeft de vereniging Levenskans voor Allen 308 leden. En er waren bijna 30 vrijwilligers actief betrokken bij de Wereldwinkel Haastrecht. In 2007 is een aantal vrijwilligers wegens andere drukke bezigheden met hun werk voor de winkel gestopt. Gelukkig hebben zich weer andere enthousiaste mensen aangemeld om de winkel draaiende te houden. Nieuwe mensen zijn nog steeds van harte welkom!

Zoals elk jaar hebben wij in 2007 ook weer deelgenomen aan de kerstmarkt, de proeverij en de jaarmarkt.

Daarnaast was er in oktober een "Eerlijke Beurs" in het verenigingsgebouw "De Grote Haven". Deze was zeer succesvol met een omzet van ongeveer 2000 euro. Voor de kinderen was hier een poppenkastvoorstelling georganiseerd. Dit was mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoractie van de C1000 en een subsidie van de Rabobank. Met deze beurs hebben wij weer eens extra aandacht kunnen vragen voor de leuke FairTrade artikelen die ook in de winkel te koop zijn.

Ook op de Beautybeurs was de Wereldwinkel met een standje aanwezig.

Sinds mei dit jaar verkoopt Nel den Boer in haar boerderijwinkel de Twee Hoeven aan de Steinsedijk naast de bekende streekproducten ook een aantal FairTrade producten. Dat gebeurt in samenwerking met de Wereldwinkel Haastrecht. Er is chocolade, thee, snoepjes en diverse cadeauartikelen te koop.

Het verenigingsblad Winkel en Wereld is dit jaar driemaal uitgegeven. Daarnaast is er huis-aan-huis gefolderd in verband met de beurs.

Eind 2007 is de winkel enigszins gerestyled. De diepe schappen met voedselproducten zijn vervangen door minder diepe, waardoor de winkel veel ruimtelijker oogt. Er is een rek gekomen voor het uitstellen van sjaals en er zijn diverse veranderingen in de indeling van producten doorgevoerd. Blij zijn we met de rekken voor de kaarten, geschonken door Arnold van Zuijlen.

Financieel sluiten we 2007 positief af.

Er zijn vijf certificaten voor het winkelpand uitgeloot om te worden terugbetaald. De giftenpot voor het weeshuis Pattaya in Thailand is uit de algemene middelen aangevuld tot € 500 euro.

Deelname aan al deze activiteiten was alleen mogelijk dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers.

Zonder deze vrijwilligers, onze leden, de klanten en andere betrokkenen was dit alles niet mogelijk geweest. Daarom willen wij al deze mensen zeer hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzet voor de vereniging Levenskans voor Allen!

Het bestuur van de vereniging Levenskans voor Allen:

Truus Kalkman (*voorzitter*)

Mireille van der Wurff (*secretaris*)

Lia Mayenburg (*penningmeester*)

Joke Brenkman

Saskia Verzijden



Fairtrade Rooibosthee beste in test Consumentenbond.

CONSUMENTENGIDS, FEBRUARI 2008 WWW.CONSUMENTENBOND.NL

Rooibosthee wordt niet van de theeplant, maar van de rooibosstruik gemaakt. Die wordt uitsluitend in het Cederbergebergte, ongeveer 200 km ten noorden van Kaapstad,

geteeld. De bladeren (die eruitzien als naalden) en takjes zijn de basis van de thee. Ze worden afgesneden en in stukjes van 2 tot 3 mm gesneden en dan natgemaakt en geplet. De mix oxideert daarna ongeveer 12 uur. Daarbij verandert de kleur van groen naar rood. Na droging wordt een deel van de takjes er uitgezeefd.



Takjes in de rooibosthee

De hoeveelheid naalden in de zakjes is belangrijk voor de kwaliteit van rooibosthee. ‘De naalden geven smaak, takjes niet.

Rooibos van Fairtrade heeft meeste naaldjes

Rooibosthee wordt gemaakt van de naalden en takken van de rooibosstruik. Elizabeth Joubert, werkzaam bij ARC Infruitec-Nietvoorbij in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, doet al zo'n 25 jaar onderzoek naar rooibos: ‘De houtdeeltjes oftewel takjes zijn eigenlijk nutteloos, omdat ze geen smaak, kleur en geen antioxidanten aan de thee geven.’

De Consumentenbond testte 15 merken theezakjes. Fair Trade heeft het hoogste percentage naaldjes (80%). Tussen de 15 geteste merken rooibosthee zaten grote verschillen in de verhouding tussen naalden en takjes.

Kaasboerderij de Twee Hoeven Basmati rijst, lekker!

Naast de bekende Pandan- en zilvervlies rijst is er nu ook Basmati-rijst van Fairtrade. Deze van nature geurige rijst wordt verbouwd op het grensgebied van Pakistan en India. De rijstvelden ontvangen het zuivere smeltwater van het Himalaya gebergte. Samen met het goede klimaat en de gunstige bodemgesteldheid zorgt dit voor rijst van superieure kwaliteit.

Basmati rijst is lekker in combinatie met bijvoorbeeld onze Kaapse Kerriesaus. Kook de rijst volgens de aanwijzingen. Roerbak een gewenste hoeveelheid gemengde groenten zonder zout of kruiden. Voeg de laatste 5 minuten de inhoud van het zakje Kaapse kerriesaus toe en laat even meepruttelen.



Basmatirijst € 1,69

Kaapse Kerriesaus € 2,49

Maatschappelijke stage, wat is dat??

Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. We noemen dit ook vrijwilligerswerk. De stage moet zinvol zijn. Voor de leerling, die merkt dat zijn inzet ertoe doet. Maar ook voor de samenleving die merkt dat er leuke dingen gebeuren. De f-jes worden door een jongere van de school begeleid, er komt een feest in de wijk, het netwerkcafé in het zorgcentrum wordt bemenst. Een historisch monument wordt opgeknapt, de bibliotheek krijgt extra handjes.



De samenleving is wat je er met elkaar van maakt.

Wat levert het op?

De maatschappelijke stage levert veel op. Leerlingen ervaren hoe leuk het is iets voor een ander te doen. Scholen breiden hun netwerk uit en werken samen met vrijwilligerscentrales en stagebieders.

Het vrijwilligerswerk krijgt een nieuw imago. Jongeren brengen hun aanstekelijke enthousiasme in, hun frisse blik, hun creativiteit en hun kennis van ICT. Vrijwilligersorganisaties krijgen de kans ervaring op te doen met jongeren. Per slot van rekening is de leerling van nu de vrijwilliger van de toekomst.

Maatschappelijke stage in een breder kader.

Maatschappelijke stage sluit aan bij een aantal punten uit het regeerakkoord. Het zorgt voor versterking van de sociale samenhang ; een samenleving waarin mensen kunnen meedoen. Thuis, in de buurt of de wijk én op school. Er is nadrukkelijke behoefte aan meer sociale samenhang.

Door bekendheid met andere groepen mensen in de samenleving, neemt het begrip voor elkaar toe. Dat versterkt de maatschappelijke samenhang en zorgt voor meer wederzijds respect.

Daarnaast heeft de maatschappelijke stage raakvlakken met schoolactiviteiten rond sport en cultuur. Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage doen op één van de brede scholen, bij sportverenigingen of culturele instellingen.

Anita, stagiaire van de Wereldwinkel.

Ik ben Anita Vermeulen, ik ben 16 jaar. Ik zit op De Goudse Waarden in Gouda. Ik zit nu in het 4e jaar van het vwo.

Ik hoorde in het begin van het jaar dat ik een maatschappelijke stage moest gaan lopen. Ik heb er toen even over nagedacht wat ik wilde doen, toen dacht ik aan de Wereldwinkel. Ik dacht aan de Wereldwinkel omdat ik toen ik wat jonger was mijn oma (Lien Snel) wel eens heb geholpen als ze in de winkel stond.

Ik heb nu twee keer in de winkel meegelopen, geholpen met de kerstmarkt en producten geteld met balansen. Ik vind het leuk om mensen in de winkel te helpen. Het prijzen van de producten en bijvullen van de winkel is ook helemaal niet erg om te doen. Het uitzoeken van sieraden en andere leuke spullen voor de kerstmarkt en de kraam inrichten doe ik met plezier. Het werken tussen de 'oudere dames' is gezellig. Ik vind het leuk werk en het is ook nog voor een goed doel.

Ik weet nog niet wat ik later wil gaan doen, misschien ga ik wel voor de Wereldwinkel werken. Eerst wil ik het vwo halen en een studie doen, ik weet nog niet wat voor studie. Daarna een goede baan zoeken en daarbij kan ik altijd nog voor de Wereldwinkel gaan werken of ander vrijwilligerswerk gaan doen.

Ik vind het in elk geval wel heel leuk om te doen.



Met Fairtrade producten de dag door.

Ontbijt

Ananas mango jam	€ 2,89
Sinaasappelmarmelade	€ 2,89
Hazelnootpasta	€ 2,19
Honingkoek	€ 1,99
Thee	diverse prijzen

Koffietijd

Koffie	vanaf € 1,89
Stroopwafels	€ 1,69
Kaneelkoeken	€ 1,99
Chocoladekoekjes	€ 2,19



Lunch

Tapenade, bijv op kaas	€ 2,99
Mosterd op kaas of worst	€ 2,99

Thee

Thee	diverse prijzen
Chocolate mints	€ 2,49
Torroncini (noga met chocola)	€ 2,79
Rietsuiker	€ 1,19

(ook erg lekker op pannenkoeken en door de griesmeel)

Diner

Basmatirijst	€ 1,69
Kaapse Kerriesaus	€ 2,49
Ananas op lichte siroop	€ 1,19



Borrel

Tropisch sap	€ 1,49
Amazone nootjes	€ 2,29
Tropische notenmix	€ 2,25
Wijn en bier	diverse prijzen

Een nieuwe medewerkster

Mag ik me even voorstellen?



Mijn naam is Adri Graveland.
Vijfenzestig jaar geleden geboren

in Zwanenburg (Haarlemmermeer). Sinds 1963 woon ik in deze contreien. Eerst in Haastrecht, waar ik mijn man Koos heb ontmoet. Na ons huwelijk zijn we in Stolwijk gaan wonen en daar woon ik nog steeds. Sinds mei 2004, na het overlijden van Koos, ben ik alleen.

Wij kregen een dochter en een zoon. Onze dochter woont met man en twee zontjes in Haarlem. Regelmatig bezoek ik hen en geniet dan van onze kinderen en kleinkinderen. Onze zoon woont in Taipei (Taiwan). Ja, dat is ver weg. Gelukkig ben ik er al een paar maal geweest.

Ruim 32 jaar ben ik in het basisonderwijs werkzaam geweest. Eerst in Haastrecht en later in Stolwijk. Sinds januari 2005 kom ik nog iedere dinsdag op “mijn” school (Oranje-Nassauschool). Nu als vrijwilliger en doe ik rt-werk. Dat is ontzettend leuk!!!!

Voor de Geref.Kerk in Haastrecht, waarvan ik lid ben, doe ik wat vrijwilligerswerk. Via een project van genoemde kerk ben ik in contact gekomen met de Wereldwinkel. Sinds sept.2007 ben ik één maal per maand in de winkel te vinden.

Mijn liefhebberijen: LEZEN, 's zomers zwem ik graag en zes maal per week maak ik met een buurvrouw een flinke wandeling voor de nodige lichaamsbeweging.

Zo...nu weet u iets meer van mij.

Nieuw : kaartenmolens

Sinds eind 2007 staan in de Wereldwinkel twee molens met kaarten. Deze molens, die we hebben gekregen van Arnold van Zuilen. bevatten naast de bekende verjaardagskaarten ook kaarten voor allerlei gelegenheden.

Ze kosten €1,20 per stuk, 3 voor €3,-.

Altijd handig om verschillende kaarten op voorraad te hebben!





Sjaals

Leuk voor bij uw nieuwe zomerjas: een fleurige sjaal van de Wereldwinkel.

Ze zijn er in soorten en maten en vele prijsklassen. Al vanaf €9,95.



Pattaya, Nieuwsbrief



Het kindertehuis heeft 28 nieuwe bewoners opgenomen uit het Inloopcentrum. Er was een oriëntatiedag georganiseerd om ze te verwelkomen en ze de kans te geven hun huisgenoten te leren kennen.

In drie verschillende teams deden de kinderen spelletjes waarbij ze moesten samenwerken. Van voetbal en volleybal tot zelfverdediging. Tijdens het heetst van de dag gingen de kinderen zich oprispen en een middagdutje doen.

's Middags kwamen ze in hun beste kleren bij elkaar op het basketbalveld in afwachting van het diner. Er barstte een wild gejuich los toen de pizza koeriers op hun brommertjes kwamen. Iedereen volgde de heerlijke geur toen de hete pizza's, kippenvleugeltjes, knoflookbrood en flessen cola werden uitgeladen. De rust keerde weer toen iedereen zat te eten.



Een groot scherm was opgezet en hierop werd de nieuwste film vertoond. Tijdens de pauze werden kaarsjes aangestoken op taarten ter ere van de kinderen die deze maand jarig waren. De nieuwelingen die 's morgens nog eenzaam en onzeker rondkeken zaten nu temidden van hun nieuwe vrienden en genoten van het eten en de film.

Zoals velen van jullie wel zullen weten is de olifant een natuurlijke bewoner van Thailand. We hebben eilanden, bergen en zelfs tempels vernoemd naar de olifant. Toch hebben veel van onze jongere kinderen deze machtige dieren nog nooit in



het echt gezien. Onlangs namen we een groepje driejarigen mee naar het plaatselijke olifantenpark. Ze waren heel erg opgewonden over dit uitstapje. In de bus ernaartoe hebben ze de hele weg gezongen en niets wat we zeiden of deden kon ze op hun stoel houden. Eenmaal aangekomen stapten ze uit en begonnen rond te rennen. Plotseling verscholen ze zich achter de leiding. Een grote olifant, compleet met slagstanden was uit het niets verschenen en kwam op ze afgesloft. De kinderen waren overweldigd door de aanblik van dit enorme dier. Sommigen huilden en klampten zich vast aan de benen van de leiding. Er was heel wat gepraat en overredingskracht voor nodig om de kinderen zover te krijgen een ritje te maken op de rug van de olifanten op een speciaal zadel. Ze zullen deze middag niet snel vergeten.



Het regenseizoen is altijd meer dan welkom en kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. Boeren zaaien hun rijst en alles wordt weer groen. Ons eens zo stoffige voetbalveld is veranderd in een prachtig groen tapijt. Maar wat nog belangrijker is: onze watertanks raken weer gevuld.

Terwijl ik deze brief schrijf krijgen we nog een nieuwe bewoner. Een jongen van een jaar of tien is vannacht opgepikt in Bangkok en naar ons Inloopcentrum gebracht. Hij spreekt niet veel Thai dus ik vermoed dat hij uit één van de buurlanden komt. Hij is verschrikkelijk vies, heeft geen schoenen aan en weet niet hoe oud hij is. Hij heeft schaven en sneeën in zijn voeten en heeft volgens zijn eigen verhaal al een paar dagen door de hoofdstad gezworven. Op de vraag waarom hij geen schoenen aanheeft antwoordt hij: *“Ik heb ze gegeven aan iemand die ze meer nodig had dan ik”...*



Straatkinderen zijn meestal bikkelhard en het kost heel wat liefde en geduld om ze datgene terug te geven wat ze aan onschuld zijn kwijtgeraakt. Maar op de een of andere manier denk ik dat het met dit jochie wel goed komt.

God zegene jullie allen. Bid voor ons, zoals wij voor jullie bidden.

Fr. Lawrence Patin C.Ss.R., Directeur Fr. Ray Foundation

Wereldwinkel beste cadeauwinkel van Nederland in 2007

Jaarlijks houdt Elsevier Retail de verkiezing tot Beste Winkelketen van Nederland. In 2007 hebben 385.000 consumenten de Wereldwinkel verkozen tot Beste Winkelketen in de categorie Hobby, cadeau en overig. De Wereldwinkel kreeg bovendien een 2e prijs voor het meest klantvriendelijke personeel. Een fantastisch resultaat!

In de categorie Hobby, cadeau en overig liet de Wereldwinkel Gall & Gall en de ANWB achter zich. De Wereldwinkel werd daarnaast 3e in de categorie Warenhuis en huishouden, na Ikea en de HEMA. In de top 100 van Beste Winkelketens bezet de Wereldwinkel de 24e plaats.

Winkel met bezieling

Dit is in meerdere opzichten een belangrijke prijs voor de Wereldwinkel. Ontstaan vanuit een ideologische doelstelling is de verkoop van FairTrade producten in de Wereldwinkels de laatste jaren verder uitgebouwd .

Wereldwinkels zijn leuke, sfeervolle winkels met kwalitatief goede, vaak authentieke producten die gemaakt zijn volgens FairTrade principes. Deze prijs bewijst dat de Wereldwinkel zijn plek op de Nederlandse markt heeft gevonden, en dat duurzaam ondernemen inmiddels niet meer weg te denken is uit de Nederlandse consumentenmarkt.

Al 40 jaar zetten de Wereldwinkels zich in voor FairTrade. Er is een enorme verandering teweeg gebracht. Niet alleen in de winkels, maar ook in het design en de kwaliteit van de cadeauartikelen. Dat het publiek zijn waardering daar nu voor uitspreekt met deze prijs, is gewoon prachtig!