



# Nieuwsbrief

Wereldwinkelnieuws nr. 61, maart 2022

## Openingstijden:

Woensdag: 14.00-16.00 uur  
 Donderdag: 14.00-16.00 uur  
 Vrijdag: 13.00-16.00 uur  
 Zaterdag: 10.00-16.00 uur  
 Afhalen en bezorgen is ook mogelijk.  
 06-12139460  
 06-30767358  
 06 28414712

Ze zijn er weer!



## Van het bestuur.

Ook al is Covid niet uit ons leven, we proberen met zijn allen de draad van "normaal" weer op te pakken. De winkel is weer open, en er is ook weer de mogelijkheid om met meer mensen bij elkaar te komen. Wij hebben dit dan ook maar meteen aangegrepen om een jaarvergadering te plannen.

Zet 24 maart alvast in uw agenda. We hebben veel te bespreken want er is veel gebeurd sinds de laatste jaarvergadering van 9 maart 2019. Het 40-jarige jubileum is bijna in stilte voorbijgegaan. Op de jaarvergadering willen we er toch nog aandacht aan besteden. Na de pauze willen we een gezellig spel spelen. U bent van harte welkom.

## Oproep.

Aan degene die deze nieuwsbrief nog steeds door de bus krijgt, willen wij vragen om uw emailadres aan ons door te geven. Wij kunnen de nieuwsbrief dan via de mail naar u toe sturen. Dit scheelt ons in de kosten en het is beter voor het milieu.

Wilt u een mail sturen naar

[info@wereldwinkelhaastrecht.nl](mailto:info@wereldwinkelhaastrecht.nl)

met de vermelding 'Nieuwsbrief digitaal'?

Ook namens de bezorgers willen wij u hiervoor alvast heel erg bedanken.



## Wees er als de kippen bij!!!

In de maand maart hebben we een bijzondere KIPPEN-actie. Met Pasen in het verschiet kunt u uw huis gezellig maken met een leuke kip. Deze maand krijgt u bij elke kip, groot of klein maar liefst 20% korting.

20%  
Korting

20%  
Korting



## Vrijwilliger aan het woord.



Mijn naam is Annie van Lieshout en ik woon in Hekendorp. De wereldwinkel in Haastrecht, daar voel ik me toch wel erg betrokken bij. Ik weet niet meer hoe lang ik al vrijwilliger ben, maar ik ben begonnen toen de winkel nog in de Veerstraat was, achter het woonhuis van Coen Pinkse. Ik weet dat ik een keer langs fietste en dacht "dat lijkt me leuk om daar vrijwilliger te worden". Toen we het pand in de Kippesteeg (Hoogstraat 51) kochten was dat een hele verandering. Het werd toen toch wel een echte winkel. In het begin schreven we de verkopen nog op lijsten, maar na een tijdje werd er een echte kassa aangeschaft. Nu hebben we zelfs een pinapparaat. Ik vind het leuk om met het runnen van de wereldwinkel de wereld een beetje mooier te maken. Door levensmiddelen en kunstnijverheid in onze winkel te kopen voor een eerlijke prijs lukt het de mensen die deze producten maken een wat welvarender leven te krijgen. Een leven waarin hun kinderen naar school kunnen zodat ook zij een beter leven krijgen. Ik sta in de winkel, bestel de foodproducten digitaal en ga inkopen in Culemborg. Dit is niet makkelijk, er is heel veel keus en wat is de smaak van de mensen in Haastrecht. Door met verschillende mensen in te kopen hebben we een breed assortiment, we hebben allemaal een verschillende smaak. Doordat ik ook vrijwilliger ben in inloophuis Domino in Gouda mag ik daar voor de koffie zorgen, dat zorgt weer voor wat omzet voor de winkel. Ik hoop dit werk nog lang te mogen doen en hoop dat er nog wat meer mensen de weg naar de winkel gaan vinden.

## Projectondersteuning.

In 2020 was het plan de jongeren die met "World Servants" in Zambia de handen uit de mouwen steken te ondersteunen.

Dit is door Covid niet doorgegaan. In 2021 was dit wederom niet mogelijk. Inmiddels zijn deze jongeren twee jaar verder en hebben ze andere bezigheden. Voor 2022 zijn we op zoek naar een nieuw project. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan betere leefomstandigheden in een ontwikkelingsland.

Het mooist zou zijn als het een project is waar een of meerdere mensen bij betrokken zijn uit onze directe omgeving. De lijnen zijn dan kort en zo kunnen we erop vertrouwen dat het geld goed terecht komt. Heeft u een suggestie laat het ons dan weten.

