

Winkel & Wereld

Ledenblad
van de
Wereldwinkel
Haastrecht.



Zomer
2005



Wereldwinkel Haastrecht

Vereniging "Levenskans voor allen"
Hoogstraat 51
2851 BB Haastrecht
tel. 06-12049783
Rabobank 11.85.46.082

Secretariaat

Mariëtte Verdoes
Beinsdorppolderweg 26
2807 KR Gouda

Openingstijden

Dinsdag	14.00-16.00	
Woensdag	14.00-16.00	
Donderdag	14.00-16.00	
Vrijdag	14.00-16.00	18.30-20.30

Kopij kwartaalblad

Saskia Verzijden
Dunantstraat 63
2851 BX Haastrecht

M.i.v.2 september

Vrijdag van	10.00 -16.00
Zaterdag	10.00-16.00

In dit nummer:

Voorwoord

Opening jubileumjaar groot succes

Nieuwe openingstijden per 2 september 2005

Wierook

Nieuwe campagne van Fair Trade: Special Touch

Geslaagde kindermiddag van Wereldwinkel

Wereldgerechten

Recept

Pattaya brief december 2004

Mira

Dankjewel Corrie

Feestavond voor 25 jaar Levenskans voor Allen

Cultuurtips

Aanbieding juli en augustus 2005



Voorwoord

Nog nagenietend van de geslaagde feestavond van 17 mei jl. wordt er door het bestuur enorm hard gewerkt om de financiering van het winkelpand rond te krijgen.

Tijdens de algemene ledenvergadering is door de aanwezigen ingestemd met het voorstel van het bestuur, in te gaan op het aanbod van de huidige eigenaar, en, indien financieel haalbaar, het pand aan te kopen. Voor het zover is zullen we echter voldoende middelen tot onze beschikking moeten hebben om het geheel te financieren. Ik kan u op dit moment nog geen uitsluitsel geven maar het ziet er naar uit dat we in staat zullen zijn het pand, Hoogstraat 51, te kunnen kopen.

Naast een financiering bij de bank zullen we ook **uw** hulp nodig hebben. Ik hoop dat u, die de Wereldwinkel een warm hart toedraagt, massaal zult meewerken om de benodigde Euro's bij elkaar te brengen.

In de volgende uitgave van dit blad kunnen we u dan hopelijk het goede nieuws brengen.

Voor het zover is wil ik u, namens het bestuur alvast hartelijk danken voor uw medewerking en u alvast een fijne vakantie toewensen.

Truus Kalkman, voorzitter.

Telefoon: 0182-501654

Opening jubileumjaar groot succes.

Op zaterdag 19 maart hebben we ons jubileumjaar feestelijk geopend.



Er werd symbolisch “geld” verbrand, wat volgens Aziatisch (bij)geloof een voorspoedig jaar zou moeten brengen.



De hele dag was het een komen en gaan van mensen die de puzzel kwamen inleveren of gewoon even een lekker kopje koffie met koek kwamen halen.



De omzet van die dag was dan ook boven verwachting, want velen deden toch gelijk even wat inkopen in de winkel.

Aan het einde van de dag werd de balans van de puzzel opgemaakt: er waren 64 inzenders. Hieruit werd een winnaar getrokken, die een leuke prijs kreeg, Kortom, het was een enorm geslaagde dag!



LETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOPLETOP

Vanaf 2 september 2005 is de Wereldwinkel **niet meer open op vrijdagavond**. Wel is de winkel dan op **vrijdagmorgen** open.

Openingstijden vanaf 2 september:

Dinsdag	14.00-16.00 uur
Woensdag	14.00-16.00 uur
Donderdag	14.00-16.00 uur
Vrijdag	10.00-16.00 uur
Zaterdag	10.00-16.00 uur



Wierook

Een beetje moe of onzeker? Al duizenden wierook omdat het lekker ruikt en omdat veranderen. Het is een geurenavontuur om Kom eens naar de Wereldwinkel voor een favoriete geur met de bon van pagina 26.

jaren branden mensen geuren je stemming kunnen uit te zoeken wat bij jou past. probeerdoosje. Of koop gelijk je

Met de hand gemaakt door trotse mensen.

Wierook, 'gewijde rook', is de benaming van een aantal stoffen als fijne kruiden, planten, bloemen en hars, die met elkaar worden vermengd. Het kan zowel in losse als in vaste vorm worden gebruikt en moet worden aangestoken. Nadat het begint te smeulen, kringelt de rook omhoog en verspreidt een aromatische geur. Voor veel mensen is wierook niet zomaar een lekker geurtje; het heeft vaak een heel duidelijke betekenis of een functie.

In vele tempels in Maleisië, Taiwan of Hongkong brandt men enorme wierook-stokken, als offerande om contact te maken met goden en godinnen. Ze verspreiden een haast bedwelmende rook.

In Japan weert men met wierook demonen en is het belangrijk bij shinto en zen. Net zoals bij diverse andere vormen van het Boeddhisme, waarbij wierook onmisbaar lijkt bij het mediteren. Wierook blijkt een concentratiebevorderend middel te zijn. Volgens een oude legende werden er tijdens de lessen van Boeddha, die zeer intensief en vermoeiend waren, stukjes sandelhout gebrand om de studenten alert te houden. Een gewoonte die later werd voortgezet in kloosters en tempels over de hele wereld.

Ook in het Rooms-katholicisme wordt veel gebruik gemaakt van wierook in de kerkdiensten. Een belangrijk ingrediënt van de traditionele wierook die gebrand wordt in sommige kerken is mirre, wat we kennen uit het kerstverhaal. Mirre is een gomhars die de oude Egyptenaren gebruikten voor het balsemen en mummificeren van hun doden.

En last but not least: **wierook houdt muggen en andere insecten tegen!**



Nieuwe campagne van Fair Trade: Special Touch

De nieuwe productcampagne van de Fair Trade Organisatie draagt de titel Special Touch. De campagne, laat zien waarin het unieke van Fair Trade producten schuilt. Deze Special Touch geeft de producten meerwaarde voor de consument.

Met zwierige streken gaan hun penselen over het aardewerk. Met intense aandacht en precisie brengen de glazuurschilders van Bat Trang in Vietnam bloemen, decoratieve randen en libelles aan op het servies. Motieven die hun bet-overgrootouders al gebruikten. En zo hebben heel veel Fair Trade producten een 'special touch'.

Met de hand

Vaak zijn de producten met de hand gemaakt, van bijzondere materialen, met ambachtelijke precisie en met een eigen symboliek. En ook de makers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn uniek: zij zijn het die elk product hun eigen 'special touch' meegeven. Zodat zij trots kunnen zijn op hun product en van de opbrengst veranderingen in gang kunnen zetten voor een betere toekomst.



Geslaagde kindermiddag van de Wereldwinkel

Woensdagmiddag 13 april waren alle schoolkinderen van Haastrecht uitgenodigd om te komen knutselen met restmaterialen. Aansluitend was er een disco met DJ Frank van 't Hof.

De middag werd een groot succes.

Ruim tachtig kinderen lieten zich inspireren door allerlei materialen om muziekinstrumenten te maken. Ondertussen was er gelegenheid zich te laten schminken met een heuse tattoo of het haar te laten vlechten. Bakker van der Eijk had speciaal voor deze gelegenheid heerlijk gebakken dierenkoekjes gebakken. De limonade en snoep werden gesponsord door C1000.



In de Wereldwinkel hangt een collage van foto's van de kindermiddag.



Wereldgerechten

Door Sa 'adat Farmanollah

Na Afghanistan, Brazilië en China nu:

De Dominicaanse Republiek - hart van de Cariben!

Zo vlak voor de grote vakantie zijn we al aardig in vakantiestemming . Hoe zal het zijn, wat staat ons te wachten. We bereiden ons voor met allerlei informatie over het land waar we onze vakantie zullen doorbrengen. Bij sommigen waren reisgidsen en andere naslagwerken de favoriete boeken van de laatste maanden. Voor degenen die hun volgende vakantie in de Dominicaanse Republiek door gaan brengen volgt hier nog wat informatie.

De Dominicaanse Republiek vormt samen met Haïti het eiland Hispaniola en is op Cuba na het grootste land in de Cariben. De Dominicaanse Republiek ligt tussen de Atlantische Oceaan in het noorden en de Caribische zee in het zuiden. Het is een contrastrijk eiland met een groot berggebied, regenwouden, vruchtbare valleien, woestijngronden en honderden kilometers prachtige witte stranden.

De hoofdstad is Santo Domingo, de oudste van de nieuwe wereld met bijna 3 miljoen inwoners en op Havana na de grootste stad in het Caribische gebied. Met meer dan driekwart miljoen inwoners is Santiago de los Caballeros de tweede stad van het land en San Fransisco de Macoris bezet de derde plaats met 200.000 inwoners.

Wanneer je gaat winkelen zul je ontdekken dat de Dominicaanse Republiek heel wat meer te bieden heeft dan alleen sigaren en rum. Je kunt diverse producten, zoals sieraden, kunstvoorwerpen en kleding aanschaffen. Het is een land van tegenstellingen en zo vind je aan de ene kant eenvoudige colmados, kleine kruidenierswinkels, en aan de andere kant moderne winkelcentra, groter en mooier dan in ons eigen land.

De Dominicaanse Republiek produceert diverse merken en soorten rum. Het is zeer smaakvolle rum, dus neem zeker een paar flessen mee naar huis. De rum wordt puur gedronken of gemixt in één van de vele cocktails met Cuba Libre (rum-cola) als de meest favoriete.

Hieronder volgen een paar recepten van cocktails. Het zou een mooie afsluiting zijn, niet alleen van deze column, maar ook van elke mooie vakantiedag.

Bij deze wil ik u een onvergetelijke vakantie toe wensen. Veel plezier en mooi weer toegewenst!



Cappuccino met honing

In een kleine steelpan 1 1/2 dl koffieroom, 1 eetlepel honing*, 1 theelepel cacao*, 2 eetlepels crème de cacao en 1 eetlepel cognac al roerend door en door heet laten worden.

4 kopjes espresso* of sterke koffie* zetten.

1 dl slagroom met 1 eetlepel suiker* stijfkloppen.

Het koffieroommengsel en de espresso over de koffiebekers of glazen verdelen. De slagroom erop scheppen en met wat cacao* bestuiven. Direct serveren.

* deze producten zijn verkrijgbaar in onze Wereldwinkel

Caribische cocktail

1 dikke schijf rijpe ananas of het vlees van 2 mango's

2 rijpe bananen

sap van 3 sinaasappels

8 ijsblokjes

scheut limoensap

vermalen ijs

Mix alle ingrediënten behalve het ijs.

Doe het ijs in een glas en giet het mengsel er overheen.

Cuba Libre (rum-cola)

Voor één persoon:

1 borrelglas rum, sap van een halve citroen en veel ijsblokjes.

Vul aan met cola en garneer met een schijfje citroen.





Pattaya- brief december 2004

Het was weer tijd om allemaal bij elkaar te komen voor onze jaarlijkse grote foto en we hebben een verrassing voor jullie ! Fr. Ray wilde nooit op de foto. Hij vertelde bezoekers altijd dat hij nodig was om voor de groep heen en weer te springen en gekke gezichten te trekken om er zo voor te zorgen dat iedereen lachte. Dit jaar hebben we besloten om zijn foto in het midden van de groep te zetten, zodat iedereen weet dat hij in onze harten voortleeft. *(foto hangt in de winkel)* Sinds november 2002, toen de laatste grote foto gemaakt werd, is er veel gebeurd in Pattaya.



Het droevigste moment was het overlijden van onze geliefde oprichter Fr. Ray en het overlijden van zijn vriend Fr. Patrick Morrissy (directeur van de Gesproken School). De twee priesters, beiden afkomstig uit Amerika, liggen begraven naast elkaar en zullen voor altijd samen zijn.

De biografie van Fr. Ray is klaar. Het is getiteld : In the name of the Boss upstairs – The Father Ray Brennan story. Het boek is te bestellen via de website : www.fr-ray.org .

Behalve het verlies van twee geliefde vrienden hebben ook anderen ons verlaten. Uit het weeshuis zijn veel kinderen vertrokken om een nieuw leven te gaan leiden bij hun adoptieouders in Europa. Andere kinderen zijn vertrokken om terug te keren naar hun families die nu in staat zijn om voor ze te zorgen. En ook een aantal van de oudere wezen is vertrokken. Zij waren na het afronden van hun studies klaar om hun vleugels uit te slaan en een eigen leven op te bouwen. Trouwens, ze zullen altijd een thuis vinden in het weeshuis. Maar er komen ook weer nieuwe baby's waarvoor we gelukkig grotendeels weer adoptieouders vinden.

Fr. Ray hield jullie altijd op de hoogte van het reilen en zeilen in het weeshuis. Velen van jullie complimenteerden hem met zijn bloemrijke schrijfstijl. Ik heb helaas niet datzelfde talent. We hebben hier een groep engels-sprekende vrijwilligers die mij helpen deze brieven aan jullie te schrijven. Maar omdat mijn naam onderaan staat, heb ik wel het laatste woord over de inhoud.

De jongere wezen zijn pas teruggekomen van hun vakantie. Dit jaar zijn ze een paar dagen op Ko Chang geweest, beter bekend als Olifant Eiland. Om 5 uur 's morgens waren ze er al helemaal klaar voor, terwijl de bus pas om 7 uur zou vertrekken. Tegen de tijd dat alle kleren, voetballen en eten in de bus zaten was er bijna geen ruimte meer voor de bongo's, de tamboerijns en de gitaren, die je toch niet kunt missen op zo'n lange reis. Vier dagen later kwamen ze terug vol verhalen over hoe leuk het was geweest. Het doet ze allemaal goed om er even helemaal uit te zijn. Zuster Overste is niet met de kinderen mee het water in geweest om te zwemmen; ze zegt dat ze geen badpak heeft. Ik ben nu op zoek naar een "Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" om haar te geven voor Kerst.

Twee van onze leraren van de Gesproken School voor Gehandicapten hebben onlangs meegedaan aan de Paralympics in Athene. Een van hen heeft twee gouden medailles gewonnen bij het rolstoel-racen. Het waren de enige twee gouden medailles die Thailand won en hij heeft ze allebei. Zijn overwinning was een inspiratiebron voor ons allemaal.

De reputatie van de school is nog steeds heel goed; het is DE BESTE gesproken school van Thailand. We hebben een nieuwe directrice, Zuster Pavenee, die de school sinds ze begonnen is een totale facelift gegeven heeft. De gebouwen zijn schoner en we hopen dat er snel gestart zal worden met de aanleg van een nieuw gebouw voor de vrouwelijke studenten. Sinds de oprichting van de school, bijna twintig jaar geleden zijn meer dan 1.500 Thaise jonge gehandicapte volwassenen afgestudeerd. Jaren geleden zei Fr. Ray dat hij wilde dat de studenten, ondanks dat ze gehandicapt waren, hun eigen kostje konden verdienen. Maar ze kunnen zelfs meer dan dat, ze verdienen un eigen kostje, leiden een goed leven en zijn gerespecteerde leden van de maatschappij.

Tijdens de laatste schoolvakantie is een groep Boeddhisten Monniken op bezoek geweest in het Tehuis voor Straatkinderen om een seminar te geven over "Normen en Waarden" Eén van de oefeningen hield in dat elk kind voor de groep moest gaan staan en iets moest opbiechten dat hij had gedaan. Niemand wilde als eerste, maar toen ze eenmaal begonnen waren, waren ze niet meer te stoppen. Hoewel er veel tranen vloeiden waren en nog veel meer opgeluchte gezichten. Toen moesten ze een hart knippen uit papier en op de voorkant een tekening maken van de mensen van wie ze hielden. Op de achterkant moesten ze iets schrijven waarmee ze deze mensen hadden pijn gedaan. Toen alle kinderen klaar waren haalden de monniken de harten op en zeiden een gebed om vergiffenis te vragen. De meeste kinderen hadden een portret getekend van hun ouders en/of broers en zussen. Toen wij de tekeningen zagen kregen we tranen in onze ogen. De straatkinderen hebben geen gemakkelijk leven gehad en zijn hard geworden. Soms vergeten we hoe jong ze zijn, maar toen we de tekeningen zagen beseften we dat het nog kinderen zijn.

Het inloopcentrum voor kinderen, dat geopend werd in februari 2004, is een groot succes. Er komen meer kinderen langs dan we ooit hadden durven hopen. De kinderen weten dat we ze eten te bieden hebben, een douche en een plaats om te slapen. Maar het belangrijkste is dat ze een plek hebben waar ze zich veilig voelen. Het centrum is nu 24 uur per dag geopend, dit op speciaal verzoek van de Commissaris van Politie.



Onze vrijwilligers komen uit allerlei verschillende landen zoals Engeland, Amerika, Canada, Italië, Duitsland, Denemarken, Australië, Frankrijk, Japan, België, Ierland en Nederland. Zonder deze vrijwilligers, van wie er een aantal op de foto staan, zouden vele van onze projecten niet van de grond komen. De gehandicapte studenten zouden geen Engelse les krijgen en de baby's zouden veel minder aandacht en liefde krijgen. De blinde kinderen zouden geen uitstapjes meer kunnen maken naar het strand en de ouders zouden hun dagelijkse bezoeken moeten missen. De vrijwilligers keren naar huis terug met een schat aan persoonlijke verhalen en genoeg herinneringen voor een heel leven.

Op het moment dat ik jullie schrijf hebben we 700 personen onder onze hoede en dit aantal zal in de toekomst



zeker nog groeien. We zouden ons werk niet kunnen voortzetten zonder mensen als jullie, onze sponsors. Zonder jullie durven we niet te denken hoe de levens van onze kinderen en studenten eruit zouden zien. Waar zouden de ongewenste baby's naartoe moeten? Wat voor leven zouden onze dove, blinde of gehandicapte studenten hebben? En we durven al helemaal niet te denken aan wat voor werk de straatkinderen zouden moeten doen om te overleven.

Zoals jullie hebben kunnen lezen is er veel veranderd sinds de laatste panorama foto. We hopen ook de komende twee jaar weer door te kunnen gaan met ons werk te verbeteren en de minder bedeelde kinderen en volwassenen te helpen. DIT KAN ALLEEN MET JULLIE HULP. HIERVOOR ZIJN WE JULLIE EEUWIG DANKBAAR.

Houd ons in je gedachten en gebeden. God zegene jullie !
Fr. Philip Banchong Chaiyara C.Ss.R.

Directeur van de Fr. Ray Stichting

MIRA

De oorsprong van Mira International ligt in [Pondicherry](#), Zuid-India bij The Mother's Service Society. Dit is een non-profit organisatie, die projecten en programma's op uiteenlopende gebieden opzet en ontwikkelt. Zij werkt hierbij samen met de Indiase overheid, met universiteiten, met bedrijven en met [UNESCO](#) en [UNDP](#).

The Mother's Service Society deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat er een markt was voor handgerolde natuurzuivere wierook met geuren naar westerse smaak.

Wierook is een typisch Indiaas product met een relatief kleine en beperkte markt in Europa en de USA. Men ontwikkelde een natuurzuivere wierook, mild en natuurlijk van geur, en van onvergelykbare kwaliteit

Eén van de oorzaken is de hogere kwaliteit van de ingrediënten, maar later bleek ook dat de traditionele manier van wierook maken was 'herontdekt'. Bij gebruikmaking van de traditionele methode wordt de parfum vóór het rollen van de wierook aan de ingrediënten toegevoegd. Daarom is latere toevoeging van de parfum, die in zo'n geval verdund moet worden met chemische en synthetische oliën met hoog kookpunt, overbodig geworden. Om deze twee redenen verdwijnt het zware karakter en de lange nageur, die de gewone wierook kenmerkt. De wierook werd The Mother's Fragrances / de Moeder's Geuren genoemd.

MIRA exporteert naar de USA, Duitsland, Oostenrijk en Nederland en via Nederland naar België, Engeland, Zweden, Griekenland en IJsland. Er werken meer dan 500 vrouwen. Dit aantal groeit met name door de stijgende verkopen in Nederland gestadig. Mira International alleen al neemt bijna 2% van de totale nationale wierookexport van India voor haar rekening.

Dankjewel Corrie!

De in Haastrecht welbekende **Crea Corrie** is al jaren trouw lid van onze vereniging.

Eind 2004 besloot ze te stoppen met haar creatief-activiteiten Omdat ze ook altijd op markten en dergelijke stond had ze achterzeilen voor een kraam en bijbehorende klemmen. Corrie heeft deze spullen kado gegeven aan de Wereldwinkel. Ook heeft ze nog een paar folderbakjes geschonken

Wij zijn daar erg blij mee.

Feestavond voor 25 jaar Levenskans voor Allen

Op 17 mei was het zover. De feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging. Eerst werd de ledenvergadering gehouden, en daarna kwam er een groep trommelaars om in Afrikaanse sfeer te geraken.



Toen het even pauze was, bleek dat er nog een verrassing was voorbereid. De burgemeester nam het woord, en hij had een koninklijke onderscheiding voor

Coen Pinkse.

Hierna werd er nog een poosje flink gedanst.



Greet en Corrie deden mee

de lichtvoetige danser van de band



Wereldwinkel Haastrecht



Wereldwinkel Haastrecht, al 25 jaar dé plek voor producten afkomstig van eerlijke handel. Producenten in ontwikkelingslanden ontvangen een eerlijk loon voor hun werk en kunnen zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Een greep uit ons assortiment:

- ◆ Max Havelaar thee, koffie en chocolade
- ◆ Tal van andere lekkere levensmiddelen
- ◆ Aardewerk en glas
- ◆ Houtsnijwerk
- ◆ Sieraden
- ◆ Tassen en accessoires
- ◆ Leuke wenskaarten
- ◆ Speelgoed



Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur

vrijdag koopavond 18.30-20.30 uur

Deze vervalt per 2 september 2005 ,
vanaf die datum:

vrijdag 10.00-16.00 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur

Wereldwinkel Haastrecht

Vereniging "Levenskans voor Allen"

Hoogstraat 51

2851 BB Haastrecht

tel.: 06-12049783

Cultuurtips



- **Wereldse vertellingen**

Wijze lessen over ontwikkelingssamenwerking in de vorm van fabels: dierenverhalen met een boodschap. Dat vind je in “Wereldse vertellingen”, een boekje van de hand van freelance publiciste en journaliste Mary-Ann Sandifort. De fabels worden afgewisseld met uitleg over ontwikkelingsbeleid in begrijpelijke taal.

Te bestellen via dvl-info@minbuza.nl, onder vermelding van “wereldse vertellingen”

- **Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd.**

In dit boek bieden Abdelkader Benali en Herman Obdeijn de lezer een kijkje in wat Nederlandse gezanten, kooplieden, slaven, zeerovers en artiesten opmerkten in Marokko.

Arbeiderspers Amsterdam, 2005, ISBN 90-295-0465-X, Mhbk €19,95.

AANBIEDING in de maanden juli en augustus 2005
Wierookstokjes van AIRA, pakjes met 24 stuks, 3 halen, 2 betalen.

Bij inlevering van deze bon